

Bijbels Leerhuis over 'vrouwen in de Bijbel'

Voor geïnteresseerden die dieper op de Bijbel willen ingaan en dit met de invalshoek van de vrouwen, waar dikwijls overheen gelezen wordt in liturgie en kerkpraktijk.

'vrouwen in verzet'

woensdag 18 januari – 'Vrouwen in passief verzet'

Exodus 1, 15-20

De migranten uit het Hebreeuwse volk zochten in de graanschuur Egypte hun toevlucht als ze door hongersnood bedreigd waren. Maar deze gastarbeiders werden al vlug te talrijk bevonden door de Farao. Om de aangroei bij het volk in te perken wil hij bij de geboorte de jongetjes doden en rekent daarbij op de medewerking van vroedvrouwen. Maar deze vrouwen doen daar niet aan mee en vinden wel een drogreden om de Farao te misleiden. Burgerlijke ongehoorzaamheid noemen ze dat vandaag.

woensdagen 25 januari en 1 februari – 'Vrouwen in gewelddadig verzet'

Het boek Judith

Een legendarisch verhaal dat zich plaatst in de tijd van Assyrische overheersing, maar ontstaan is in de Grieks-Macedonische overheersing die leidt tot de opstand van de Makkabeeën.

Judith is de heldin, die het beste van het volk vertegenwoordigt. Zij zal in de diepste nood van onderdrukking grijpen naar de list om de legeraanvoerder Holofernes in zijn eigen tent te onthoofden.

De leerhuisnamiddagen worden geleid door Jan De Roeck

Telkens van 14 tot 16 uur.

in de kapittelzaal van 'De Brug'

Deelname 10 euro per namiddag, kopieën, koffie en/of thee inbegrepen

Inschrijven via:

leerhuisavond@leerhuisenliturgie.be

info@leerhuisenliturgie.be